

's Werelds beste karaoke

Op een zonnige middag is de karaoke in het Mauerpark de leukste attractie van Berlijn, zegt Hans Avontuur.

Het was een tip. 'Wanneer kom je aan in Berlijn? Zondag? Perfect. Dan moet je meteen door naar het Mauerpark voor de Bearpit Karaoke.' Nou ben ik zelf niet zo van het meezingen en in Berlijn is het al helemaal verdacht, maar deze vriend had kennis van zaken. Dus op naar het Mauerpark, aan de rand van Prenzlauerberg, het Greenwich Village van Berlijn. Met de zon hoog aan de knalblauwe hemel wandel ik via de Kastanienallee en de Oderberger Strasse richting het park. In de tijd van oost en west was de groenstrook een *Todesstreifen* waar Oostduitse grenswachters op vluchtende burgers schoten. Vandaag is het gezellig druk. Vooral op de rommelmarkt met oude DDR-prullaria, die volgens de verkopers natuurlijk allemaal echt en origineel zijn.

Voor mij is de markt bijzaak. Evenals de muzikanten in het park die allemaal hun eigen optreden verzorgen. Sommigen zijn volledig in zichzelf gekeerd, anderen spelen alsof ze in een poptempel voor 50.000 toeschouwers staan. Alle genres doen mee. Wel opvallend veel singer-songwriters die het leed van de wereld op hun schouders hebben genomen. Mij was verteld dat ik de karaoke vanzelf wel zou vinden. 'Tegen de heuvel waar het derde voetbalstadion van Berlijn achter staat.' En jawel. Er klinkt een vaag gejoel en applaus. Een nieuw nummer wordt ingezet. Ik kan het niet plaatsen. Flarden zweven door de lucht. Iets Duits in elk geval. Gezongen door iemand die thuis onder de douche enthousiast heeft geoeft voor dit zon-

dagse hoogtepunt. Gevonden. Bearpit Karaoke. De stenen bankjes van het openluchttheater zijn in een halve cirkel tegen een helling gebouwd en zitten tjokvol. Ook het gras eromheen is volgepakt met Berliners en toeristen van allerlei pluimage. Jong en oud. Rijk en arm. Hip en klassiek. Terwijl ik een plekje zoek, stijgt er luid gejuich op voor drie Ierse jongens die *Wonderwall* van Oasis inzetten, gevolgd door een bejaarde meneer met een eigen versie van *Hey Jude* en een Spaanse dame die ons allemaal stil krijgt. Haar glasheldere stem betovert het Mauerpark. *I will always love you*. Met honderden onbekenden in de lentezon. Ademloos. Twee zwervers zwieren op blote voeten door het gras.



reageren?
hans.avontuur@ad.nl



Zien en gezien worden

De Piazza Roma in Ascoli Piceno is een van de vele stadspaleizen.



Aan de andere kant van de heuvels

Tekst: René van der Meer Foto's: Dreamstime, HH

‘Als nieuwkomer in deze regio word je niet direct met open armen ontvangen’

Voor de meeste inwoners van de Italiaanse regio Le Marche zijn toeristen een onbekend fenomeen. Langzaam verandert dat.

Zeven jaar nadat ze vanuit Noord-Italië naar Ripatransone verhuisde om hier een hotel te beginnen, heeft Patrizia Weiszflog er nog steeds geen vrienden gemaakt. De burgemeester van het dorpje kwam na 2 jaar voor het eerst bij haar langs, maar op haar vraag of de gemeente wat kon doen aan de versleten weg onderaan de heuvel heeft ze nooit meer iets gehoord. „Als nieuwkomer in Le Marche

word je niet direct met open armen ontvangen,” luidt Patrizia’s nuchtere conclusie. Le Marche, 300 kilometer onder Venetië, is geen allemansvriend.

Je kunt het de inwoners niet helemaal kwalijk nemen. Terwijl omliggende streken als Toscane en Umbrië uitgroeien tot populaire vakantiebestemmingen, draait het in Le Marche (spreek uit: Le Marke) om de productie van olijfolie, wijn en leer. Traditioneel werk, als het even kan in een fa-

miliebedrijf, waarbij je geen toeschouwers nodig hebt. Aan de promotie van het gebied werd tot voor kort dan ook vrijwel niets gedaan. Maar vanwege toenemende drukte in omliggende gebieden kijken toeristen steeds vaker een paar heuvels verder. En daar ligt Le Marche aan de Adriatische Zee mooi en ongeschonden te wezen.

Kilometer na kilometer bestaat het uitzicht hier uit heuvels vol zonnebloemvelden, wijngaarden en olijfbomen, afgewisseld met





De vriendelijke heuvels van het binnenland zijn in de Apennijnen uitgegroeid tot steile hellingen. Goed voor een stevige wandeling

zonnepanelen. Niet zo vreemd in een gebied met jaarlijks 2500 zonnen, zo'n duizend meer dan Nederland. Naast deze moderne invulling van het landschap, oogt de streek zoals hij 100 jaar geleden ook deed. Gezellig rommelige boerderijen inclusief scharrelend vee. Een middeleeuwse kerk met een trap voor paarden, een overblijfsel van het kasteel dat er eerder stond.

Verdeeld over de heuveltoppen liggen talloze historische dorpjes met namen als Ortezzano en Montelupone. Perfecte plekken voor

een espresso of een pasta in de schaduw van een voormalige verdedigingstoren, met hier en daar een oud vrouwtje dat vanachter de lavendel toekijkt hoe haar voetballende buurjongens een eeuwenoud pand gebruiken als trapmuur.

Opera in de openlucht

Laatste peiler van de streek zijn de westelijk gelegen Apennijnen. De vriendelijke heuvels van het binnenland zijn hier uitgegroeid tot steile hellingen. Goed voor een stevige wandeling van een halve dag. Minder sportieve Italianen leggen een kleedje uit bij een kabbelend beekje en nemen al picknickend de week door.

Het gebied heeft meerdere nationale parken, waaronder Monti Sibillini, dat erg in trek is vanwege de bijna 2500 meter hoge top van de Monte Vettore. Verdeeld over de heuvels heeft ieder stadje zijn eigen trots. Zo heeft universiteitsstad Urbino een rijk verleden vanwege de schilders en kunstenaars die er werden geboren.

Inwoners van het zuidelijk gelegen Ascoli Piceno zijn op hun beurt erg content met hun Romeinse opgravingen en imponerende Piazza del Popolo, een jaloersmakend sierlijk plein waarvan geen steentje scheef ligt.

Macerata, tot slot, heeft de mooiste arena van de streek. Het Sferisterio is van oorsprong een openluchtstadion waar een Itali-



aanse vorm van squash werd gespeeld. Sinds begin 1900 heeft het een onmisbare rol bij het Sferisterio Opera Festival, dat jaarlijks in juli en augustus plaatsvindt. Zomer of niet, het publiek bekijkt de voorstelling vanonder een dekentje. Met een ligging op 300 meter boven de zeespiegel kan het er 's avonds aardig fris zijn. Dorp of stad; geen bezoek is compleet zonder een portie *olive all' ascolana*, zoals deze gefrituurde en met vlees gevulde olijven

Handwerk
In Offida, vlakbij Ascoli Piceno, nemen de dames de dag door tijdens een partijtje kantklossen.

uit & thuis



de reis

Vanuit Nederland vlieg je voor net iets meer dan €200 naar Ancona (met tussenstop). Een andere optie is een vlucht naar Rome, om van hieruit per auto verder te reizen. Le Marche ligt op 3 uur rijden.

het verblijf

Wakker worden op een heuvel, ontbijten onder de olijfbomen en relaxen in de spa kan bij Relais del Colle, het hotel van Patrizia

Weiszflog. Prijzen vanaf €80 (winter) tot €130 (zomer) per nacht. Appartementen met keukens zijn er vanaf €70 per dag. Slapen in de stad kan bijvoorbeeld in de stijlvolle Albergo Piceno in Ascoli Piceno. Voor een kamer betaal je per nacht €100. Verdeeld over Le Marche zijn meerdere campings te vinden, waaronder Huis op de Heuvel. Voor €39 heb je met een gezin van vier een plek op de camping.

Lezersreis

Speciale aanbieding voor lezers van het AD!

Boek nú 4 dagen voor de prijs van 3!

Abdijhotel Rolduc

Dit is een wel heel bijzondere lezersaanbieding... U verblijft namelijk in het meer dan 900 jaar oude abdijhotel Rolduc in Kerkrade op een prachtig landgoed. Dit is een prima uitvalsbasis om steden als Maastricht en Valkenburg te bezoeken waar u heerlijk kunt shoppen, maar ook van cultuur kunt genieten. T/m 6 mei profiteert u bovendien van onze 4=3 actie!



Abdijhotel Rolduc***

Dit unieke 3-sterren hotel ligt in de abdij van Rolduc en wordt nog steeds gebruikt als bisschopszetel. Het centrum van Kerkrade ligt op ca. 1,5 km. Het hotel beschikt o.a. over een lift, draadloos internet (gratis), restaurant en bar. U verblijft in een voormalige kloosterkamer.



Abdijhotel Rolduc

3/4 dagen Kerkrade inclusief verblijf in een abdijhotel met ontbijtbuffet

3/4 dagen
vanaf
79
p.p.

AANKOMSTDATA EN PRIJZEN

Aankomst van 25 april t/m 30 juni 2013.

3 dagen Lezersprijs
4 dagen **vanaf € 79**
Prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen. **vanaf € 79**

Inclusief: 3/4 dagen (2/3 nachten) verblijf in Abdijhotel Rolduc met ontbijtbuffet.

Exclusief: vervoer, niet genoemde maaltijden, reis- en annuleringsverzekering, toeristenbelasting ca. € 1,35 p.p.p.n. (verplicht, ter plaatse te betalen) en reserveringskosten € 19,50 per boeking (verplicht).

Kijk snel op www.kras.nl/LR21275

MEER INFORMATIE & BOEKINGEN

Boeken via internet: Ga naar www.kras.nl/LR21275. Kies uw reis, datum en prijs en klik op BOEK NU. Telefonisch boeken? Bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v. reisnummer LR21275 Deze reis is exclusief voor u te boeken t/m 6 mei 2013.

KRAS.NL



3 andere Italiaanse verrassingen

Stranden en parken

Le Marche is niet het enige goed bewaarde geheim van het land. Drie tips voor wie graag meer originele (uit)hoeken ontdekt.

1 West Emilia-Romagna
Natuurlijk bezoek je eerst Bologna, de bekendste stad van deze streek in Noord-Italië. Maar zet daarna vooral koers naar het westen. Via Parma, stad van de ham en kaas, wacht een route langs wijngaarden, kastelen en boerderijen. Het verderop gelegen Valtaro is de perfecte uitvalbasis voor fietsers, zwemmers en liefhebbers van streekproducten, waaronder paddenstoelen.

2 Molise
Of je nu wandelt over eeuwenoude herderspaden, een middeleeuws dorp bezoekt of



een handdoek neerlegt op het witte strand, rust en ruimte kenmerken Molise. Omringd

door groene heuvels ligt dit kleine gebied in het zuidoosten van Italië opvallend geïsoleerd. Nogal wat inwoners trokken weg uit deze toch al dunbevolkte streek. Zij die bleven, doen steeds betere zaken dankzij de toenemende vraag naar hun biologische producten.

3 Basilicata
Natuurparken en meerdere archeologische vondsten zijn de opmaat naar het échte hoogtepunt van deze Zuid-Italiaanse streek: Matera, een uit rots gehouwen stad. Eeuwenlang woonden de allerarmsten hier in weinig hygiënische grotwoningen. Tot de overheid het gebied in de jaren '50 besloot te renoveren. Sindsdien zijn de wijken Sasso Barisano en Sasso Caveoso een sprookjesdecor en vind je hier hotels, ateliers, restaurants en winkels. Basilicata is nog amper bekend bij buitenstaanders. Op Mel Gibson na dan. Hij nam er een deel van *The Passion of the Christ* op.

heten. Dit streekgerecht wordt met zorg en klasse bereid en is verkrijgbaar in vrijwel ieder café.

Knipsels op het prikbord

Natuurlijk zijn de van oorsprong wat gesloten inwoners van Le Marche niet blind voor het toenemend aantal toeristen in hun achtertuin. En dus is de Antico Mulino van Montefortino, vroeger in gebruik als watermolen, inmiddels een bed & breakfast waar de gasten ontbijten tussen het groen en baantjes trekken in het bronwater. Ook steeds meer boeren wagen zich aan agriturismo, waarbij vakantiegangers kennismaken met het boerenbedrijf. De familie Gabrielloni is er inmiddels aan gewend op de vingers te worden gekeken. Regelmatig leidt een familielid bezoekers rond in de olijfgaard en de fabriek. Naast de persmachines, aan het prikbord, hangen met het jaar meer knipsels waarin de regio als reisbestemming wordt getipt.

Het is allemaal goed nieuws voor Evert en Marian Nap. Eind 2005 vertrokken ze met hun gezin uit Nederland om in Le Marche camping Huis op de Heuvel te beginnen. „Toen we in Umbrië niets naar onze zin konden vinden, wees een makelaar ons op Le

Marche,” zegt Marian. Eenmaal ter plaatse vond ze het nog mooier dan ze had verwacht. „Bergen, zee, oude dorpjes en een mooie natuur. Alles bleek hier aanwezig.”

Inmiddels zijn ze ruim 7 jaar verder en staat hun gastenboek vol berichten van mensen die een vakantie lang hebben genoten van de rust, natuur en gastvrijheid van de omgeving. „Want de Italianen hier mogen dan weinig gericht zijn op toeristen, eenmaal in contact met buitenlanders doen ze er alles aan om het ze naar de zin te maken,” zegt Marian. Ze spoort haar gasten aan om verse producten bij de boeren in de buurt te kopen. Met opgetrokken wenkbrauwen kijken de agrariërs toe hoe toeristen hun boerderij op de foto zetten. Marian: „De meeste inwoners wonen hier hun hele leven en gaan zelden op vakantie. Ze hebben geen idee hoe prachtig hun omgeving eigenlijk is.”

Onverwacht bezoek

De streek moet duidelijk nog een beetje wennen aan het onverwachte bezoek. De TomTom hapt geregeld. En wie traditiegetrouw een schreeuwerige koelkastmagneet meeneemt van een vakantiebestemming, kan lang zoeken. Souvenirshops zijn er vrij-

Wat het meisje van de ijssalon vindt van het groeiend aantal toeristen in haar stad? Ze had vast graag geantwoord, als ze Engels verstond



Heuvelop De wegen slingeren zich door het landschap.

wel niet en zelfs ijssalons zijn er in de eerste plaats voor de Italianen.

Wanneer de torenklok 's nachts 1 uur slaat in Ascoli Piceno, duwen moeders op hoge hakken hun kinderwagens nog tussen het uitgaanspubliek door. Geen man gaat de straat op zonder gestreken overhemd. Wie niet drinkt, haalt een ijsje. Wat het meisje van de ijssalon vindt van het groeiend aantal toeristen in haar stad? Ze had vast graag geantwoord, als ze Engels verstond. Vragend kijkt ze haar collega aan, die eveneens de schouders ophaalt.

Ivan Castelli kan er wel om lachen. Hij is geboren in Ascoli Piceno, maar heeft in Engeland gestudeerd en spreekt zodoende wel een tweede taal. „Le Marche heeft nooit veel aandacht besteed aan de rest van de wereld. Dat geeft niet, maar nu steeds meer toeristen deze kant op komen, is het zonde als we daar niets mee doen. Ik zie het als een kans om ons te ontwikkelen.”

Nog een jaar of vijf, hooguit. Dan is Le Marche gewend aan alle visite, flirt het meisje van de ijsjes met haar internationale klanten en heeft Patrizia de burgemeester een kaartje gestuurd om hem te bedanken voor de nieuwe weg voor haar hotel. ■